

PREDIKANTENDRIEDAAGSE

Voor het eerst bezoek ik de Leicesterconferentie, die de Banner of Truth Trust al tientallen jaren voor pastores organiseert. Met heilig vermaan en rijke vertroosting zet de eerste dag, maandag 13 april, gelijk de toon. Het thema van de conferentie is: 'The Sufferings of this Present Time' (het lijden van deze tegenwoordige tijd).



Ds. J.W. Wind uit Westervoort is beroepbaar predikant.

Met ruim 300 pastores uit verschillende landen en van verschillende kerken beginnen we met het zingen van Psalm 67: *Lord bless and pity us Shine on us with thy face That the earth thy way and nations all May know thy saving grace* 'Heer, zegen ons en ontferm u over ons. Schijn Uw licht op ons, opdat de aarde Uw weg kent en alle naties weten mogen van uw reddende genade.' Een indrukwekkend en geloofsversterkend moment van saamhorigheid en vooral aanbidding. Na het gebed houdt Gary Brady, predikant te Londen, de openingspreek naar aanleiding van 1 Petrus 2:4: 'En komt tot Hem [als naar] de levende steen, die weliswaar door mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar (precious) is.' Op indringende wijze komt de vraag tot ons allen: 'Is Jezus Christus kostbaar voor u geworden? Hebt u Hem lief, zonder Hem gezien te hebben? Van de bekende prediker Lloyd Jones (1899-1981) kon worden gezegd dat hij niet stierf als predikant maar als gelovige (believer). Is Hij zo kostbaar voor u geworden dat u uit geloof kunt zeggen: 'Jezus is het Antwoord, de Schuilplaats, de Rots van mijn (dus niet alleen voor anderen) verlossing?'

In het woord *believe* hoor ik ook het woord *love* en *beloved*. Hij heeft mij lief voordat ik Hem heb liefgehad (Joh.15). Niet gij hebt Mij, maar ik heb u uitgekozen; ik noem u niet meer slaven, maar vrienden. Vijanden worden door Christus' verzoenend en volbrachte werk aan het kruis vrienden (kinderen Gods). Jezus als de kostbare en levende Steen blijft gedurende de hele conferentie bij mij hangen. Een krachtig en appellerend begin.

ONTLUISTERING

's Avonds spreekt Kevin deYoung, pastor van de universiteit van de Reformed Church in de Verenigde Staten, naar aanleiding van Markus 15:16-32 over 'Jezus, onze Hoop en ons Voorbeeld te midden van onrecht'. In dit bijbelgedeelte zien we de totale ontluistering van Jezus. Hij ging de weg van de totale verhoging naar de diepste vernedering. Hij was zonder zonde, maar werd gehangen tussen moordenaars. Hij onderging de spot, hoon en de schande terwijl Hij één en al goed deed en goed was. Hij droeg niet alleen de zonde in onze plaats, maar ook de schande. Als de Machtige hing Hij daar aan het vloekhout in totale verlatenheid als de totale onmachtige. In onze onmacht en verlorenheid hangt Hij daar. Hij hangt tussen ons in. In ons leven, in onze onmacht. Maar in en door dit alles is Jezus Overwinnaar. In de totaal verachtelijke situatie van het kruis ligt Zijn verhoging. In het totale verlies ligt Zijn overwinning. Hij, die dood en veracht was, is de Levende. De Ellendige is de Verheerlijkte. Het werd Pasen. In Zijn kruis ligt al Zijn kroon. Wat mag dit voor ons betekenen?

Dit: wij worden in onze (geloofs-)strijd opgeroepen om ons oog alleen te richten op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Wij zijn geneigd om ons te focussen op onze eigen zorgen, pijn, moeite en strijd en schande, die het geloof en ons werk als dienaren van Christus (en het leven van een gelovige) met zich meebrengen. We kunnen soms door onze eigen pijn, moeite en lijden



Ruim 300 pastores uit verschillende landen en van verschillende kerken bezochten eerder deze maand de Leicesterconferentie van de Banner of Truth.

gevangengenomen worden. Maar in Jezus Christus ligt onze hoop. In het lijden ligt ondanks alles de vreugde – de vreugde van de zaligheid en heerlijkheid in Christus alleen. Want ons leven mag ge- en verborgen zijn in Christus, Die uit genade ons heil, ons leven is. Door Zijn dood geeft Christus het leven. Hij verzoent de schuld van zondaren en geeft het leven met