

**Thema: Drinken- Leven en delen uit de Bron- Uittreksel van de preek t.b.v.
 Preekbespreking Startdienst zondag 11 september 2016 HG Twijzelerheide.
 Schriftlezingen: Exodus 17: 1-7; Psalm 84:5-8
 1 Korinthiërs 10:14. ds.J.W. Wind**

Inleiding

Als gemeente van de wereldwijde en eeuwenoude Kerk starten we in een nieuw seizoen. We zijn als Gemeenschap van de Heer (dat betekent Kerk= Kuriake), onderweg. De preek heeft als uitgangspunt Exodus 17. Het volk Israël is onderweg. Maar zij is wel uitgeleid uit de slavernij en mag zich weten onder Gods Belofte: 'Ik Ben die Ik ben Ik zal u niet begeven en u niet verlaten' (zie o.a. Deut. 31:6). Gods naam JHWH is ook Zijn belofte aan Zijn volk. Zij is letterlijk onder de wolk van Gods aanwezigheid. God gaat Zijn volk voor onder leiding van Mozes. De weg die het volk Israël (en wij) gaat staat in het teken van Uit- en Intocht. Bevrijding en Belofte van Gods Koninkrijk dat definitief op aarde zal aanbreken. Het volk werd door God onder leiding van Mozes bevrijd. Wij mogen weten van de meerdere Mozes Jezus Christus, die ons verlost heeft uit de slavernij van de zonde. Hij is het ook die in heerlijkheid op de jongste dag zal terugkomen en heel Gods volk bij zich zal halen. God zal voor altijd bij Zijn volk wonen. Het beloofde land. De vernieuwde hemel en aarde.

Zo ver is het nog niet. We leven nog in een gebroken wereld we zijn nog onderweg. Er is nog veel strijd te leveren. Maar in de woestijn gaat God zelf voorop en Zijn er tekenen, bronnen van Gods trouw en genade. Dan komt het er voor Gods volk juist op aan! In de woestijn wordt Gods volk beproefd en verzocht waarbij vertrouwen, geloof, volhouden, overgave in het geding zijn. In de woestijn is er ook tegenstand. Van de Tegenstander zelf. Er is strijd te voeren door Gods volk. Maar in de strijd gaat er Eén voorop. Die zelf in de woestijn(van het leven) gestreden en standgehouden heeft. Jezus Christus. Jezus, de Meerdere Mozes de Leidsman is ook de Redder én Uitredder van allen, die op Hem hun vertrouwen hebben gesteld. Vaste Rots van mijn behoud. God, die uitleidt voorziet ook van Zijn trouw en genade. Hij die het nieuwe land belooft, zal ook zijn kinderen niet om laten komen. En wij? Is er van onze kant geloof? Dorst naar Hem en Zijn Bronnen? God is getrouw. Niet alleen wij starten. Maar God is de eerste. Hij is het die steeds met ons start (begin) wil maken. Ondanks onze ontrouw roept *Hij in Zijn genade* ons steeds tot *gehoorzaamheid* en *geloof* en *vertrouwen* bij de Bron van Zijn Woord, dat spreekt van Levend water. Gods genade in Zijn Zoon Jezus Christus

Leven van en uit Bronnen van Gods genade.

Het bijzondere is dat God omziet en blijft omzien naar Zijn volk. Een volk dat Hem vergeten was. Hij zag en ziet om. In Exodus trekt het volk door de woestijn van pleisterplaats naar pleisterplaats. Ze komen aan *Refidim* (= vlakte). Er was geen water. In plaats van vertrouwen is er gemor. Er is er opstand. Ongeloof. Zijn ze het zo snel vergeten dat God hun vele keren ook in tijden van honger en dorst hen tegemoet kwam met zoet water en manna? IMet hun ongehoorzaamheid en ongeloof vergaten ze Gods goedheid. Ze twisten met Mozes en

daarmee staan ze tegen de Heere God op. Ze zeggen zelfs: “ God is niet bij ons!” In plaats van gebed is er verwijt. In plaats van geloof en vertrouwen en gedenken is er verzet en ongelooft. Hoe vaak heeft de Heere in Zijn goedheid hen niet verlost en van brood, vlees en water voorzien. Ondanks dankbaarheid en vertrouwen is er gemor.

Maar God wijst hen (ons) de weg. Naar de Bron. Mozes wordt vooruit gestuurd. Neem de staf mee. Teken van Gods macht en kracht. Moest Mozes destijds de staf niet ter hand nemen om het water van de Schelfzee aan te raken, zodat God vrije baan voor Zijn volk kon maken? Staf van Gods macht, verlossing en leiding. Staf van God als de Herder voor Zijn volk. God zal op de Rots bij Horeb staan. Horeb waar Gods wet aan Zijn volk gegeven zal worden. Horeb waar God in heerlijkheid aan Mozes en het volk Israël zal verschijnen. Mozes moet en mag op de rots slaan. En zal er water komen. Er kan pas water komen als er op de Rots geslagen wordt. God zal de Rots openen en water zal het land overstromen. Het water zal als een rivier door het land als een rivier stromen. Er zal genoeg voor iedereen zijn om te drinken en van te leven! Maar er kan pas water stromen als er geslagen wordt. We kunnen pas drinken, als we het van God verwachten. Als we met ons gelovig en verwachtend hart ons hand slaan op de beloften van God. De God, die uit Zijn goedheid zonder peil ons het eeuwig en zalig leven schenkt (psalm 68 berijmd). Hij is altijd een Hoorder en Verhoorder van de gebeden van Zijn kinderen. Maar wel op Zijn tijd en Wijze! De vraag is niet of er water van zegen kan stromen, maar is er geloof? Of is er bitterheid, negativisme of zoveel ongelooft dat de Rots door ons/mij geblokkeerd wordt.? Het zal niet aan God liggen als het volk en wij omkomen. Geloof of ongelooft! Gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Leven en Dood.

Christus de Rots

In Exodus 17 zien we de rijkdom van Gods genade en voorziet de nood van het volk. Deze geschiedenis bemoedigt, spoort aan en vermaant en nodigt ons aan het begin van een nieuw seizoen. Niet alleen nu, maar elke zondag (dag). De Bron van Gods Woord vloeit rijklijk voor een ieder, die Zijn hart laat openen om te drinken. Zijn Trouw, Zijn geboden, genade, liefde en beloften. De Apostel Paulus wijst ons naar Christus als hij zegt: *Want zij dronken uit een geestelijke steenrots, die volgde, de Steenrots was nu Christus (1 Kor.10:4)*. Die Rots moest eerst geslagen worden tot aan het Kruishout, voordat Hij vol was van Genade, Vergeving, Heilige Geest. Zijn dood ons het Leven. Het water wat uit de Rots stroomde, is niet alleen het beeld van **verzoening** en **vergeving**, maar ook de **Heilige Geest** als onze levenskracht. Dit wordt duidelijk uit het gesprek van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw: *“maar en ieder die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in Hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven”*. (Joh.4) God kwam Zijn volk in de zonde van het morren en ongelooft tegemoet en gaf Hij hun water te drinken, zodat ze niet hoefden te sterven, Zo komt God ons (zon) dag aan (zon) dag tegemoet met de Bron van Zijn Woord, dat spreekt van De Rots Jezus Christus; de Rots van ons behoud en heil: *Indien iemand dorst heeft die kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien* (Joh. 7: 37-38). Brood en water van het Eeuwige Leven voor onderweg. In die rijkdom van Gods genade kunnen we starten en samen optrekken Zelfs in de woestijn....

