

Geloven in Coronatijd

ds. J.W. Wind



Hoop in Bange Dagen

Wereldwijd leven wij op dit moment in een zeer moeilijke tijd.

De wereld leeft op hoogspanning. We denken niet alleen aan de pandemie, zoals het coronavirus, maar ook bv. aan de gebeurtenissen in de Verenigde Staten en Wit Rusland. Gevoelens van ongelijkheid en onderdrukking komen wereldwijd tot een uitbarsting.

Dan hebben we het nog niet over een klimaatcrisis en de verwachte economische crisis met alle gevolgen van dien. We zien en voelen het allen aan levende lijve: De wereld is in hevige barensood (Romeinen 8:22). De wereld schudt, kraakt en kreunt aan alle kanten. En toch *ondanks* en *in* alles heeft de Kerk van Jezus Christus met alle beperkingen Pasen - Hemelvaart én Pinksteren gevierd!

Er is hoop op God' s toekomst! God regeert! God - zij - dank! Dat is geen geloven *boven*, maar wel *vanuit* de rauwe werkelijkheid. Dat is ook geen hoop tegen beter weten in. Misschien wordt het wel beter.... Het is hoop vanuit het *geloof* (Hebreeën 11;1).

De hoop, die we (u, jij en ik) mogen hebben ziet op een Persoon: Jezus Christus. Hij die aan het kruis in onze plaats voor onze zonde op Golgotha gehangen heeft, werd door God Zijn hemelse Vader opgewekt. Het werd Pasen! Daarom kan de apostel Paulus aan de gemeente te Kolosse (en dus ook aan ons) ook schrijven: "Christus is onder u de hoop op de heerlijkheid (Kolossenzen 1:27)."

Hij zit aan de rechterhand van God de Vader in de Hemel, om vandaar uit weer terug te keren. Met Zijn terugkomst zal er een nieuwe tijd aan breken. Alles zal nieuw worden! Een wereld vol van Gods gerechtigheid! Hoe weet ik dat?

Alleen door het betrouwbare Woord van God. Het is Pasen geweest. Met Pasen klonk het bij het open graf uit de mond van de engelen: "Hij is hier niet, Hij is opgewekt (Lucas 24:6)!" We hebben dus een geopend graf niet *achter* maar *in* de rug!

Gods Woord als betrouwbaar kompas op de VVV route

Ellende, dood en dreiging zijn er nog wel, maar hebben gelukkig niet het laatste woord. Góð heeft in Zijn Zoon Jezus Christus het Laatste Woord. God deed/doet wat Hij belooft. Dat doet Hij altijd, want Hij is de *Betrouwbare*. 'Ik Ben die ik Ben', zo klonk het bij de brandende braambos, toen Mozes geroepen werd om een voor mensen onmogelijke opdracht te vervullen. Mozes moest van God naar Farao gaan met het verzoek om het volk Israël uit Egypte te laten gaan (Exodus 3: 14).

Met die Naam ging God het Volk voor. Hij leidde het volk Israël uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land. Hij deed wat onmogelijk was, maar hield wel Zijn Woord. God hield Zich aan Zijn eigen Naam en Identiteit:

Ik ben die Ik ben Ik ben erbij. Ik ben de Betrouwbare.



We mogen weten en geloven dat De God van 2020 geen andere God is dan toen. Hij is Dezelfde: Ik Ben Er! Op Mij kun je aan! Op Mij kun je rekenen!

Op de derde dag nadat Jezus stierf aan het kruis en in het graf lag wekte God Zijn Zoon op. Pasen wil zeggen Hij (Mijn) Zoon is *waarlijk* opgestaan. Hij is niet dood maar Leeft, opdat wie in hem gelooft zal Leven (zal het eeuwige leven hebben (Johannes 3:16). God heeft Zijn Zoon niet alleen opgewekt uit de dood, maar ook tot Zich genomen en Hem alle macht in de hemel en op aarde gegeven. Sinds Goede Vrijdag, Pasen en hemelvaart ligt deze wereld in Zijn hand (Mattheüs 28:18)

De echte en betrouwbare hoop heeft niet haar grond op onze verwachtingen of daden, maar op *God 's Woord*. En bij God Zijn Woorden en daden één. Geloven is: In afhankelijkheid en verantwoordelijkheid op God blijven zien en bij Zijn Woord te blijven! Geloven is nog altijd een werkwoord: **Vertrouwen**, **Verwachten** en **Volharden**. Je kan zeggen, dat een gelovige de **VVV- route** van God gaat. Dat is wandelen met God, niet uit eigen (dat redden we niet!) maar uit Gods kracht.

God deed wat Zijn Zoon Jezus Christus sprak bij het graf van Zijn vriend Lazarus: "Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in mij gelooft zal leven ook als is hij gestorven (Johannes 11:25." Met Pasen bleken deze woorden geen loze woorden te zijn. Nee, met Pasen is er in en door Hem toekomst voor allen die Jezus Christus Naam belijden met mond, hart en leven! De doodlopende weg is door Jezus kruis en opstanding opengebrouwen (1 Korinthiërs 15:20)!

Tegen de klippen op breekt Gods rijk door.

Gods Rijk breekt door ondanks alle ellende, verdriet, ziekte, uitzichtloosheid van onze kant. Gods Rijk komt er doorheen, ook al lijkt alles wat wij vandaag aan de om ons heen zien daar in tegenspraak mee. Deze wereld kraakt en kreunt aan alle kanten. Dat voelen we aan levende lijve. Vertwijfeld vragen we ons af: Zal het ooit goed komen? Kan de pandemie wel gestopt worden? Komt er een tweede golf, met alle gevolgen van dien? Spanning en angst zijn voelbaar. Het zomervakantiegevoel heeft de neiging om angst weg te drukken. Maar we weten ten diepste dat dit uiteindelijk niet lukt.

Daarom laat ons in de crises, waarin wij leven Gods roepstem ernstig opmerken: "Verhard u niet maar laat u leiden en stel u leven in de handen van de Heere Jezus alleen!" Want de Zaligheid (verlossing van het eeuwig oordeel van God op onze zonden en behoud) is geen ander dan de Heere Jezus alleen (Handelingen 3:12). Stel niet uit - kóm tot Hém. Hij is *Uw* Hoop! *Uw* verlossing. *Uw* leven. Eeuwig leven! De tijd dringt! Deze tijd spreekt de noodzaak van bekering tot God in alle boekdelen. Mag het in ons leven zover komen als met de gevangenisbewaarder in Filippi, die in al zijn nood en angst het uitriep toen de grond onder zijn voeten letterlijk begon te schudden: "Wat moet ik doen om zalig te worden?" En dat dan dat de weg ons gewezen word zoals bij de cipier: "Geloof in de Heere Jezus Christus en zult zalig worden, gij en uw huisgenoten (Handelingen 16: 31, 32)." En dat niet alleen, maar dat wij ook in navolging van deze man tot geloof in God komen (Handelingen 16: 34).

De diepste crisis is niet het virus, discriminatie of het klimaat (hoewel we dit wel serieus moeten nemen) maar *de zonde*. De zonde is ten diepste dat *wij* als mensen God en Zijn Woord in ons denken, doen en laten (en vooral nalaten) buitensluiten. Zonde is in de kern openlijke of heimelijke ongehoorzaamheid tegen over God. Zonde is opstand tegen God van hemel en aarde en ons eigen leven!

Een geopende deur



De eigenlijke vraag is niet: Waarom doet God niets? Maar waarom doet de mens (u, jij en ik) niet wat God als Rechthebbende van ons vraagt (en eist)? Namelijk dit: *De Heere lief te hebben met heel uw hart ziel en heel uw verstand en kracht en uw naaste gelijk als uzelf* (Marcus 12:30).

Die crisis is echt aan de orde voor nu en de eeuwigheid.

Maar ook het Evangelie en de ernst daarvan! Voor elk mens waar dan ook ter wereld en in welke tijd dan ook. Deze crisis is niet door God maar door ons veroorzaakt en door ons in standgehouden.

Van Gods kant niet. Integendeel.

Hij kon en kan die crisis niet volhouden, hoewel Hij daartoe wel het recht tegenover ons heeft.

God zélf kwam in Zijn Zoon naar ons toe. Hij zond zijn Zoon naar deze en onze wereld Deze van zonde haat, liefdeloosheid en hopeloosheid doortrokken. In deze wereld stond het kruis. Daar hing Hij. Gods Zoon. Vrijwillig. Door onze met zonden besmeurd werden Zijn handen doorboord met spijkers. Zijn bloed vloeide.

Hoe een wonderlijke genade: In Jezus' (Gods eigen Zoon!) sterven werd van Gods kant de loopplank naar ons als goddelozen uitgelegd. De deur die wij naar God toe dichtgegooid hebben deed God voor ons (vijanden van God) open. Wat een genade! De grootste zonde die een mens op aarde kan doen is Gods genade afwijzen.

Maar vanaf het kruis klonk en vanuit Gods Woord en klinkt het nog steeds: "Laat u met God verzoenen (2 Korinthiërs 5:20)." Juist nu klinkt de roep tot een ieder van ons: "In God is Uw heil. Roep Hem aan in al uw nood en ellende. Want er is geen andere god die zo redden kan (Daniël 3: 29) dan Jezus Christus alleen!

In Zijn Leven en Sterven, Opstanding en in Zijn Naam ligt uw redding en Hoop! De Gekruisigde werd opgewekt en is naar de Hemel gegaan. Hij zal terugkomen. Hij regeert vanuit de hemel door Zijn Woord en Geest. Hij is Koning! Voor wie gelooft loopt de weg door lijden naar heerlijkheid. Van kruis naar Kroon. Er is uitzicht doorzicht voor ieder mens die Zijn hoop op Hem gevestigd heeft.

Het is Goede Vrijdag en Pasen geweest. Onomkeer is dit een 'point of no return'. Wie zou nog aarzelen om te bidden en te smeken: "Heer ik kom tot U, zondig en onrein O Jezus neem mij aan van U wil ik zijn?" Zie Uw Meester is daar en Hij roept u (Johannes 11;28)!

Overdenking n.a.v. De coronacrisis 2020.

Pasen - Juni en Augustus 2020.

Overdenking heeft in verkorte vorm een tijd op de homepage van deze website gestaan.